

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Probeer je goed te voelen op deze aarde

“Wanneer je voor jezelf denkt: ‘de zaken die ik doe zijn goed’, dan moet je weten dat dit in zich een facet draagt van vertrouwen. Je moet kunnen zeggen tegen jezelf: “Ik doe goede dingen in mijn leven.” Het is van belang dat je daaraan toekomt, dat je zakelijk naar je leven kijkt, dat je ziet hoe je leven zich afspeelt op deze aarde, los van de hemel, gewoon praktisch, nuchter, met een grote inzet om op deze wereld goed te functioneren. Dit is heel belangrijk, want mensen denken dikwijls te veel in termen van zagezegde spiritualiteit die hen verder zou brengen zodat ze zich niet met de aarde zouden moeten bezighouden ... Een vlucht naar de hemel die hen dan verder zou brengen, denken ze.

Van de aarde houden is niet tegengesteld aan echte spiritualiteit, zeg Ik er onmiddellijk bij. Het heeft veel te betekenen dat de mens zich goed kan voelen op deze aarde. Als hij dat niet kan, staat hij altijd in tweestrijd en draagt hij een verlangen dat hij niet kan vervullen.

De mens wil gelukkig zijn en daarvoor heeft hij voor een deel de aarde nodig. Je kan het niet oplossen door te zeggen: “Ik kies voor de hemel. Ik kies voor het mooie, het Goddelijke” of wat je ook maar ziet als energie die van bovenuit naar je toe komt. Als je daarvoor kiest dan kies je voor één bepaald facet van je leven dat wel een belang in zich draagt, maar het andere facet van je leven mag je niet laten vallen. Deze aarde heeft een belang voor je leven en dat moet je durven zien.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 7: ‘De aarde: lichaam en derde oog’) © Mayil.com